



Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Poortugaal Vrijdag 21 augustus 2020

Ds. Marianna van de Graaf, predikant@pgpoortugaal.nl
bellen: 010 – 501 1015, appen: 06 – 37 29 67 51

Vertrouwen

'Het is een heftige tijd', zei iemand tegen mij. Ik wachtte even het vervolg af, want een tijd als heftig ervaren kan vanwege vele redenen zijn. 'Het wordt een heftige tijd nu de gemeente vacant wordt'. Ik heb dat de afgelopen tijd vaker gehoord en ik begrijp dat er mensen zijn die de lege plekken die ontstaan door het vertrek van Engel en mij zo ervaren. Het is spannend: hoe zal alles in de vacaturetijd geregeld en gedaan worden? wie zal of wie zullen er gaan komen? hoe lang zal dat duren? enzovoort. En dat is in deze tijd van beperkingen en anders gemeente-zijn nog net iets spannender dan het anders zou zijn. Want behalve dat alles rond Corona zelf onzeker is, is het ook een uitdaging het nieuwe seizoen vorm te geven en om de onderlinge verbinding te behouden, ook als de beperkingen lang zullen duren.

Natuurlijk is dat spannend. Maar: laat de vacaturetijd en de zoektocht naar vervanging vooral ook leuk spannend zijn! Er kan ook verwachtingsvol worden uitgekeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. En voor het reilen en zeilen van de gemeente in vacaturetijd hoeft niemand bang te zijn; ik heb er in elk geval alle vertrouwen in. Onze gemeente zit zo bomvol mensen met vele gaven en talenten! Als we nu afspreken dat niemand gaat afwachten of het wel goed komt en hoe anderen dat gaan regelen, maar iedereen zich inzet naar gaven en talenten, dan is het misschien alleen maar leuk in plaats van spannend. Bovendien: in de allereerste plaats is het niet ónze gemeente, maar zijn wij de gemeente van de Heer. Dat Hij met ons is en ons leidt door zijn Geest hebben we al op vele momenten, in mooie en moeilijke tijden, mogen merken. Hij zal de gemeente ook verder leiden.

Achter de schermen wordt ook in deze zomertijd al hard gewerkt. Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan, nagedacht over de vorm van de startzondag, vergaderd over de dingen die van mij overgenomen zullen worden door gemeenteleden, gezocht naar tijdelijke professionele vervanging voor de vacaturetijd enzovoort.

Het is inderdaad een heftige tijd. Zo ervaar ik het ook. Mijn gewone werk doen, zaken overdragen, de verhuizing regelen en afscheid nemen, elke dag opnieuw van andere mensen en zaken. Vooral dat afscheid nemen vind ik extra lastig in een tijd waarin er maar een beperkt aantal mensen in de kerkdienst kunnen komen en we elkaar niet eens de hand mogen schudden. Maar er gebeuren ook daarin heel veel mooie dingen en ik ervaar elke dag nieuwe zegeningen; dat hoop ik voor u ook.

Op de 'omdenken' scheurkalender die bij mij in huis hangt, kwam in de afgelopen weken deze zin voorbij op een lastige dag: 'Treur niet omdat iets voorbij is. Geniet ervan dat het gebeurd is.' Ik heb het maar uitgeknipt boven mijn bureau gehangen. Met moeite loslaten en tegelijk verwachtingsvol vooruit kijken, dat gaat soms hand in hand. We leggen het in handen van de Heer en vertrouwen op Hem.

Hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf



Koffie en zingen

Als het weer het toelaat, zullen we doorgaan met buiten koffiedrinken en zingen na elke dienst. Ook wie thuis de dienst meeviert is van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn! Als er een lied is dat u graag zou willen zingen na de dienst, geef dat dan gerust door aan ds. Marianna

Gezocht: voorzangers

Wie van de kerkgangers wel eens samen met 1 of 2 anderen een lied wil voorzingen in de dienst, kan dat doorgeven aan ds. Marianna. Het voorzingen betreft alle soorten liederen.

Gemeenteavond op 17 september

Op donderdagavond 17 september denken we na over de zegening van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw. Vanwege de geldende maatregelen is aanmelding vooraf voor deze bijeenkomst noodzakelijk. Om een goede opzet voor de avond te bedenken wil de voorbereidingscommissie ook tijdig het aantal aanwezigen weten.

Dus meld u aan! Dat kan bij Erwin van der Winden via voorzitter@pgpoortugaal.nl. Laat het ook weten als u er wel bij zouden willen zijn, maar dat niet ziet zitten i.v.m. de coronacrisis. Dan wordt nagedacht over een manier om u bij de bijeenkomst te betrekken.

Wie zich aanmelden ontvangen later bericht over aanvangstijd en dergelijke.



Persoonlijk nieuws

Van harte welkom in de gemeente heten we mw. Geri de Waard. Velen van u kennen haar, zeker de kerkgangers onder u, omdat zij al lange tijd de kerkdiensten in Poortugaal bezoekt en al welkom was en zich welkom voelde. Nu is zij echter officieel overgeschreven vanuit Rhoon.

Gezocht: tijdelijke vrijwilligers voor de weeksluitingen in de Hooge-Werf

Hopelijk komt er over niet al te lange tijd een moment dat de weeksluitingen in de Hooge-Werf weer hervat kunnen worden. Wat zou dat fijn zijn voor de bewoners, die al zoveel (hebben) moeten missen! Wanneer dat gebeurt, zal dat niet gelijk wekelijks zijn; we zullen stap voor stap bekijken wat er mogelijk is binnen de maatregelen, en ook wat betreft het aantal voorgangers en de verdere bemensing.

Het ophalen en terugbrengen van de bewoners zal gebeuren met een mondkapje op, omdat op die momenten geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Omdat de vaste vrijwilligers kwetsbaar zijn door leeftijd of gezondheid, zoeken we tijdelijke vrijwilligers, die bij de weeksluitingen mee willen helpen in de Coronatijd. De weeksluitingen zijn op vrijdagavond om 18.30 uur; vrijwilligers zijn dus tussen ongeveer 18.00 en 20.00 uur nodig.

Wil jij, wilt u helpen, zodra er weer begonnen kan worden? Geef dat dan door aan ds. Marianna (zie contactgegevens bovenaan deze nieuwsbrief).

Na de zomer weer een compleet kerkblad

Beste gemeenteleden,

Er ligt een plan klaar om in september weer een compleet kerkblad uit te brengen. Er is voldoende ruimte op de werkplek om 1,5 meter afstand te kunnen houden en ook aan de overige voorwaarden kan worden voldaan.

Dat houdt in dat we ook weer wat meer kopij kunnen plaatsen dan alleen het meest noodzakelijke nieuws.

Leuk om te zien is in ieder geval hoe een aantal gemeenteleden de zomer heeft doorgebracht.

Er zijn al heel wat mooie, plaatsbare foto's binnen. Daar zitten heel verrassende bij!

De prijswinnende foto komt, hoe kan het anders, op de voorkant van het kerkblad.

We zien alle berichten met belangstelling tegemoet.

Uiterste inleverdatum voor het eerstvolgende kerkblad is 31 augustus a.s. tot 12.00 uur.

De redactie



LANDELIJKE OPSCHOONDAG
ÉÉN BUURT ÉÉN MISSIE
SUPPORT THE SCHOOL

19 september 2020

Details
Start: Kerkgebouw De Haven
Tussen 10.00 en 12.00 uur maken we een deel van ons dorp schoon.
Voor koffie en materialen wordt gezorgd.

Agenda

Zondag 30 augustus, 9.30 uur belijdenis Nienke Maas

Zondag 30 augustus, 14.30 uur afscheid ds. Rob Maas in Rhoon

Maandag 31 augustus, uiterste inleverdatum kopij kerkblad

Maandag 31 augustus, kerkenraadsvergadering

Donderdag 3 september, 18.30 uur Kring van gebed

Zondag 13 september, 9.30 uur Startzondag

Donderdag 17 september, gemeenteavond over zegening andere levensverbintenissen

Vrijdag 18 september, 20.00 uur start Gesprekskring Geloof en Leven

Zaterdag 19 september, 10.00-12.00 uur Clean Up Poortugaal

Zondag 20 september, 9.30 uur doop Luuk de Waal

Zondag 27 september, 9.30 uur viering Heilig Avondmaal

Zondag 11 oktober, afscheid ds. Marianna van de Graaf

Zondag 18 oktober ZWO-dienst

Zondag 25 oktober Wanmolendienst

lets te melden voor de agenda in het kerkblad (over 2 weken)? Geef het door aan de kerkbladredactie!

Contactgegevens

Coördinator pastoraat Anneke Chin-A-Fat: 06-83425491, pastoraat@pgpoortugaal.nl

Diaconie: diaconie@pgpoortugaal.nl, 06 – 36566079 (Joke van Os)

Jeugdouders: jeugdouders@pgpoortugaal.nl, Anita Maas: 06-42505451, Györgyi de Haas: 06-10348619