

Een zegenende Jezus, dat is het laatste wat op aarde van de gekruisigde en opgestane Jezus te zien is geweest. En dat is wat blijft: Jezus die deze wereld zegent. Inge Lievaart schreef er een mooi gedicht over:



Jezus' afscheid

Dit was het laatste:
zijn zegenende handen
over zijn leerlingen
dat bonte stelletje
gelovige ongelovigen
over Jeruzalem
dat hart van het midden
die heilige onheilige stad
over de heuvels
en de wegen naar de verte
vol gezochte verdwaalden
over zeeën en landen
zelfs over de nachtzij
van heel de blinde wereld
zijn zegenende handen.

Erediensten meevieren

Op Hemelvaartsdag en alle zondagen kunt de diensten via livestreaming meevieren via onze eigen website: www.pgpoortugaal.nl. Daar klikt u de knop 'live' aan, waar u kunt kiezen of u alleen wilt luisteren of wilt luisteren en kijken. Als u ook video gebruikt ziet u de teksten van liederen en lezingen in beeld. De diensten later terugluisteren en -kijken kan ook. Klik dan de knop 'luisteren' aan.

Elke zondag wordt er via de radio een dienst van één van de protestantse kerken in Albrandswaard uitgezonden door RTV Albrandswaard. Via de kabel op 98.0 Mhz en in de ether op 107.1 FM. Alle diensten beginnen om 9.30 uur.

Over de collectes tijdens de diensten

Hartelijk dank aan iedereen die ook nu bijdraagt aan de collectes die tijdens de diensten worden afgekondigd. Ook in deze tijd willen we blijven delen met mensen in nood en gaan de kosten van het kerkenwerk door. We hopen dat alle meevierders die tot nu toe niet bijdragen aan de collectes willen overwegen om dat toch te gaan doen. Dat kan op verschillende manieren.

Digitaal collecteren

Sinds afgelopen zondag is het mogelijk om na elke dienst 2 Tikkies te ontvangen om bij te dragen aan de collectes, indien u beschikt over WhatsApp. De omschrijving en datum zijn dan al ingevuld, het bedrag dat u wilt geven vult u zelf in. Het maakt bijdragen voor u gemakkelijker. U helpt de penningmeesters er ook mee, omdat zij alle collectebijdragen dan op dezelfde manier binnenkrijgen.

Als u de collecte-tikkies wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor aanmelden door een appje te sturen met daarin uw naam en mobiele nummer aan ds. Marianna van de Graaf op nr. 06 - 3729 6751.

De huidige mogelijkheden om zelf een bijdrage over te maken zonder Tikkie of uw bijdragen op te sparen blijven ook mogelijk, indien u dat liever doet.

Collectepotjes thuis

Alle gemeenteleden die thuis geld voor collectes hebben opgespaard en die graag willen dat dit opgehaald wordt, kunnen dit aangeven. Dit kan per email naar diaconie@pgpoortugaal.nl of door te bellen naar Joke van Os, telefoonnr. 06 – 8353 4361.

Als het mogelijk is graag vermelden voor welke collectes uw bijdragen zijn bedoeld. Als het geld in 1 potje zit, dan graag vermelden welk gedeelte u wilt bestemmen voor de diaconie en welk gedeelte voor het kerkbeheer.



Op 1,5 meter naar de kerk

Als verdere versoepelingen door kunnen gaan de komende maanden, zouden we vanaf juli weer diensten in de kerk kunnen vieren. De '1,5-meter-kerk werkgroep' onderzoekt namens de kerkenraad of en hoe dat wenselijk en mogelijk is, stelt daartoe een (verplicht) protocol op en legt dat begin juni aan de kerkenraad voor.

Beperkingen

Wanneer we weer samenkomen in de kerk, kan dat natuurlijk alleen binnen de in de hele samenleving geldende beperkingen:

- We houden 1,5 afstand van elkaar (personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten)
- We hanteren alle hygiëneregels
- We blijven thuis als we enig teken van verkoudheid of ziek-zijn vertonen
- Degenen onder ons die 70 plus zijn of een kwetsbare gezondheid hebben, nemen zelf de verantwoordelijkheid om het advies van het RIVM af te wegen: 'wees extra voorzichtig; het kan verstandig zijn om voorlopig zo veel mogelijk thuis te blijven'



Over wat de beperkingen concreet in zullen houden voor de wijze waarop wij diensten kunnen vieren, zullen we u op een later tijdstip, nadat het protocol is opgesteld, uitgebreid inlichten. Nu stellen we u op de hoogte van enkele belangrijke gevolgen.

Geen gemeentezang

Voorlopig zal samenzang helaas niet mogelijk zijn. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden.

Samen zingen is juist één van de dingen die velen van ons nu enorm missen. Het doet dan ook pijn, dat dat voorlopig niet kan. Toen we in onze gemeente 3,5 jaar geleden een plan opstelden voor liederen en muziek in de erediensten, werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk zingen is voor het geloof en het gemeente-zijn. Door samen te zingen eren we God en ervaren we zijn nabijheid, voelen we ons verbonden met elkaar en verdiept ons geloof zich. Met ons zingen loven, belijden, bidden, danken en klagen we. We stijgen door te zingen uit boven onszelf en onze eigen gevoelens. Zingen geeft kracht en rust en warmte, het raakt ons hart. Het is bovendien de manier waarop we met hart en ziel en lichaam deelnemen aan de dienst. Kortom: als we niet samen kunnen zingen, missen we veel.

Het samen vieren is echter ook veel meer dan alleen zingen. We kunnen wel samen komen rond het Woord van God en we kunnen daarbij muziek en zang op allerlei andere manieren een plek geven dan door gemeentezang. De werkgroep zal daarom ook een plan opstellen voor de vorm van de diensten.

Weer naar de kerk?

De beperking van 1,5 meter afstand houden van elkaar betekent in onze gemeente, dat we met een veel kleiner aantal mensen kunnen samenkomen dan we gewend zijn. Het vanaf juli maximaal toegestane aantal van 100 personen bij een samenkomst past op 1,5 meter afstand van elkaar niet in ons kerkgebouw. We zullen dus gaan bedenken op welke manier iedereen die dat wil weer diensten in de kerk mee kan vieren. *Daarvoor is het noodzakelijk dat we weten hoeveel mensen er weer naar de kerk willen komen, zodra dat weer kan. Zie daarvoor de belangrijke vraag in het kader bij dit stuk.*

Onder de voorwaarden die verbonden zijn aan het weer samen mogen komen valt de bepaling dat we moeten reguleren wie er wanneer naar de kerk komt; spontaan naar de kerk komen is er dus voorlopig ook niet bij.

Goed om te weten: we zullen bekijken of het mogelijk blijft om de diensten ook d.m.v. video mee te blijven vieren, maar dat is niet zeker. De nu gebruikte apparatuur betreft namelijk een noodoplossing en het uitzenden vraagt veel van degenen die dat verzorgen. Via audio zullen de diensten in elk geval live te volgen blijven.

We horen graag van u.

Hartelijke groet, de 1,5-meter-kerk werkgroep,
Els, Matthijs, Bert en ds. Marianna

Belangrijke vraag:

Wilt u het a.u.b. voor maandag 25 mei doorgeven als u, zodra dat kan, op zondag weer naar de kerk wilt komen om de diensten mee te vieren!

Daarbij zijn de volgende punten belangrijk om aan te geven:

- a. Met hoeveel personen wilt u komen?
- b. Hoe vaak wilt u het liefste komen? Maak een keuze uit: elke week/eenmaal per 2 weken/incidenteel

U kunt dit per e-mail doorgeven aan ds. Marianna van de Graaf:
predikant@pgpoortugaal.nl

Of, als u geen e-mail heeft, telefonisch aan dhr. Bert Plaizier: 06 – 30 58 61 55



Activiteiten en gebruik De Haven

Begin juni hoopt de 1,5-meter-kerk werkgroep het protocol voor diensten en groepsactiviteiten in concept klaar te hebben. Moderamen en kerkenraad bespreken dat protocol dan op hun vergaderingen in de eerste helft van juni. Daarna berichten we de gemeente over de (on)mogelijkheden vanaf die tijd. We vragen er uw begrip voor, dat het opstellen van de protocollen tijd kost.

Het tochtportaal in de Dorpskerk is klaar



Verbonden in gebed

Elke woensdagavond: van 19.15 tot 19.45 uur online een Avondgebed vanuit de Maranathakerk in Rhooon. Te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Elke donderdagavond: Kring van gebed van 18.30 tot 19.00 uur. Vanaf onze eigen plek zijn we met elkaar verbonden in gebed.

Praktische hulp nodig?
Of een luisterend oor?
Zelf of iemand in uw omgeving?
Laat het weten!

Pastorale bezoeken

Vanaf volgende week pakken de pastorale ouderlingen en pastores voorzichtig het bezoekwerk weer op. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de afstand van 1,5 meter in acht en alle nodige voorzorgsmaatregelen. Daarbij hoort ook dat wij direct voor en direct na het bezoek onze handen zullen reinigen en dat wij tijdens een bezoek niets zullen drinken of eten; er hoeft dus geen koffie of thee gezet te worden.

We zullen ook niet onverwacht langs komen, maar altijd een afspraak maken. Als wij van iemand geen telefoonnummer hebben om dat te doen, bellen we aan om een afspraak te maken, maar komen we op dat moment in principe niet gelijk op bezoek.

Het is aan u om zelf de afweging te maken of u bezoek wilt ontvangen of niet. We brengen natuurlijk alleen bezoekjes aan mensen die dat prettig vinden en zich met bezoek op hun gemak voelen. Als we u bellen om te vragen of u een bezoekje op prijs stelt, is het dus helemaal aan u om aan te geven of dat wel of niet het geval is. Wij begrijpen het volkomen, wanneer u dat nog niet wilt.

Als u aangeeft bezoek op prijs te stellen, kunt u zelf aangeven of u binnen wilt afspreken of liever buiten in tuin of op balkon. Bij de predikant is het ook mogelijk dat u bij haar thuis komt, als u dat prettiger vindt.

Omdat wij vanwege zorgvuldige hygiëne niet van huis tot huis zullen gaan, zullen wij niet opeens een grote inhaalslag kunnen maken en gelijk veel mensen bezoeken. Als wij u de komende tijd niet bellen om een afspraak te maken, is dat dus niet omdat we u vergeten zijn. U mag ons wel altijd zelf bellen om aan te geven dat u een bezoekje op prijs stelt. Het telefoonnummer van de coördinator pastoraat vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

We verheugen ons erop om weer anders met gemeenteleden te kunnen spreken dan alleen bij de deur of via de telefoon.

Hartelijke groet, ouderlingen Anneke Chin-A-Fat, Marian Vis, Eric Sniijders en Matthijs Visser, pastoraal werker Engel Leune en ds. Marianna van de Graaf



Liefde is...



...ze een heerlijke zelfgemaakte maaltijd brengen.

Wie kookt er een maaltje meer?

Een kaartje, een bloemetje, een klein gebaar geeft vaak groot plezier. Maar een lekker hapje of maaltijd op zijn tijd kan ook een heerlijke verrassing zijn.

Daarom de vraag: wie vindt het leuk om in deze tijd van allerlei beperkingen, incidenteel of misschien wel vaker, een extra portie te koken voor een ander gemeentelid en dat daar te (laten) bezorgen? Wie zou u/jij willen laten genieten van een lekker maaltje? Gewoon wat de pot schaft maar dan net een maaltje meer.

Laat het weten via de mail op het adres: pastoraat@pgpoortugaal.nl. Laat dan ook even weten of je voor een of meer mensen extra wilt koken en op welke dag van de week dat het meest schikt.

Van de kerkbladredactie

Met een bescheiden groepje medewerkers is het vanaf nu weer mogelijk om in het kerkblad wat meer ruimte te geven aan het nieuws in de gemeente. Voorlopig zal het kerkblad nog steeds een afgeslankte versie zijn van wat we normaal gewend zijn, maar met alles wat er momenteel – op afstand - wel allemaal in de gemeente gebeurt, hopen we wat meer variatie in de berichtgeving te kunnen brengen. Daarbij blijft wel het verzoek om de berichten zo beknopt mogelijk in te sturen.

Het eerstvolgend kerkblad verschijnt volgende week, de week van 25 mei. Dat is meteen ook de uiterste datum waarop kopij kan worden ingeleverd voor dit Pinksternummer. De kopij ontvangen we graag op het bekende kerkbladmailadres: kerkblad@pgpoortugaal.nl.

Tip: Op de website pgpoortugaal.nl zijn nu o.a. ook foto's te zien van de feestweek en de verenigingsdienst vorig jaar!



Gebed voor de zorg

Grote Heelmeester,
onze kennis schiet tekort
en ons weten is maar ten dele.

Daarom: inspireer de dokters,
de verplegers en iedereen die zorg biedt
met Uw Geest.

U, die ons bedacht heeft
atoom voor atoom
geef kennis aan iedereen die zoekt naar
een oplossing, een geneesmiddel.

U belooft nieuwe kracht
voor iedereen die U verwacht.
Geef kracht op plekken
waar men wanhopig wacht op verlichting,
op rust, op hoop,
op U.

Geef kracht op ziekenzalen, op intensive cares,
in verzorgingshuizen,
in 12-uursdiensten en in slaapkamers.
Geef kracht waar we moe zijn van het zorgen
van het zorgen maken
van elkaars aanwezigheid
van de lange onzekerheid.
Draag waar het onze draagkracht te boven gaat.

U, die zoekt wat verloren is,
geef Uw ogen en Uw hart
aan ons allemaal, zodat geen mens
zich verloren zal voelen.

Want ook en juist in deze tijd bidden we:
Laat uw wil geschieden
op aarde, zoals in de hemel.

Uw Koninkrijk kome.
Geef wat we vandaag nodig hebben.

Want we zijn van U
en het is Uw Koninkrijk.

Het is Uw kracht waar we van leven
en Uw heerlijkheid
in eeuwigheid.

Amen

(Pieter-Jan Rodenburg)



Contactgegevens

Coördinator pastoraat Anneke Chin-A-Fat: 06-83425491, pastoraat@pgpoortugaal.nl

Diaconie: diaconie@pgpoortugaal.nl, 06 – 36566079 (Joke van Os)

Jeugdouders: jeugdouders@pgpoortugaal.nl,

Anita Maas: 06-42505451, Györgyi de Haas: 06-10348619