



## Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Poortugaal Dinsdag 17 maart 2020

Ds. Marianna van de Graaf, [predikant@pgpoortugaal.nl](mailto:predikant@pgpoortugaal.nl)  
bellen: 010 – 501 1015, appen: 06 – 37 29 67 51

Beste gemeenteleden,

Geen samenkomsten op zondag of op andere dagen, de klokken blijven zondags stil. Ook voor de kerk is het een bijzondere, onwezenlijke tijd. Maar: we houden de lofzang gaande en vinden creatieve manieren om naar elkaar om te zien. De kerkenraad is daar dankbaar voor.

Als teken van verbondenheid en om informatie te delen, ontvangt u deze nieuwsbrief.

Graag willen we deze nieuwsbrief naar zo veel mogelijk gemeenteleden mailen. We hebben echter lang niet van iedereen een mailadres. Wilt u daarom deze brief doormailen naar uw contactadressen van mede-gemeenteleden met deze vraag erbij: *Indien u deze nieuwsbrieven wilt ontvangen, maar de predikant heeft uw mailadres niet, stuur haar dan een berichtje.*

### *Eyeopener*

Jezus heeft gezegd: "Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is". Nu we ons massaal moeten terugtrekken in onze huizen, is dat dus een uitstekende gelegenheid voor meer gebed.

Indien u geen prijs stelt op mails vanuit de gemeente, dan kunt u dat laten weten d.m.v. een reactie op de mail waarmee deze brief is verstuurd.

De pastorale ouderlingen en de diakenen hebben een lijst opgesteld van gemeenteleden van wie wij denken dat ze prijs stellen op de nieuwsbrief (en de zondagse overdenking), maar geen internet/e-mail hebben. Bij deze mensen doen wij de nieuwsbrief in de brievenbus. Wijs ons vooral op mensen die daar mogelijk prijs op stellen!

We worden liever vaak op iemand gewezen dan dat we iemand zouden vergeten.

### **Van de voorzitter van de kerkenraad**

Gisteren zaten we thuis voor de tv te luisteren naar onze minister-president. Dit voelde toch ook wel een beetje onwerkelijk, en zo werd het ook gezegd "je vraagt je af: gebeurt dit echt?"

Helaas gebeurt het echt en ook onze gemeente in Poortugaal ontkomt niet aan het nemen van maatregelen. Na de oproep van onze overheid vorige week donderdag zijn er dus ook direct een aantal heel moeilijke beslissingen genomen door de kerkenraad, waaronder het stilleggen van de zondagse erediensten. Maar niet alleen dat, bijna alle kerkenwerk hebben we geannuleerd. Dat was geen makkelijke beslissing kan ik u vertellen.

Door het stilleggen van de activiteiten ontstaat er een aantal problemen, waarvan de meest urgente denk ik het probleem van eenzaamheid is. Ouderen zijn door het RIVM aangewezen als risicogroep en voor hen (maar ook voor anderen) is het verstandig om veel contact met anderen te vermijden. Even een bak koffie bij elkaar drinken, even een praatje in de supermarkt maken, koffiedrinken na de dienst, het is er allemaal niet bij op dit moment. En doordat de eredienst afgelopen zondag niet doorging, viel ook dat moment van verbondenheid weg bij mensen die op de kerktelefoon zijn aangewezen. Gelukkig kunt u in deze nieuwsbrief lezen, dat we een tijdelijke oplossing hebben gevonden voor de erediensten.

### *De klokken luiden*

De komende woensdagavonden zullen in Rotterdam en Albrandswaard de kerkklokken luiden van 19.00-19.15 uur.

Als teken van hoop en troost voor alle mensen, als teken van respect voor alle hulpverleners.

Onze minister-president sloot zijn toespraak af met een dankwoord aan iedereen die voor elkaar klaar staat en een oproep om dat te blijven doen. Als kerk hebben we daarin een belangrijke rol. Blijf voor elkaar klaar staan, ook al moet dat nu anders worden vorm gegeven. Even met elkaar bellen, even een boodschap voor elkaar doen en wat al niet meer. Laten we elkaar niet vergeten, nu zeker niet, want we hebben elkaar keihard nodig.

Ik wil iedereen veel sterkte wensen de komende tijd. Met elkaar en in vertrouwen op God komen we deze moeilijke periode te boven.

Hopelijk zien we elkaar snel weer in de kerk. Groeten, Erwin van der Winden

### **Diensten**

Vanaf aanstaande zondag wordt er elke zondag een eredienst van een half uur uitgezonden vanuit de Dorpskerk! Live te beluisteren én te bekijken. Ook via de kerktelefoon natuurlijk. In aanwezigheid van enkele ambtsdragers, de koster, een pianist en technici leidt onze predikant die dienst. Aanvang gewoon om 9.30 uur.

Ga na 9.20 uur naar de website van onze gemeente: [www.pgpoortugaal.nl](http://www.pgpoortugaal.nl) en klik daar op de link 'live'. Daar kunt u kiezen of u alleen wilt luisteren of wilt kijken en luisteren. Als u kijkt, dan ziet u ook de tekst van de liederen in beeld. *Kunt of wilt u alleen luisteren en de liturgie van tevoren ontvangen, laat het weten aan de dominee!*

- Het is ook fijn als gezinnen meevieren. Er is 'gewoon' een kind van de zondag, dat een lied gekozen heeft om te zingen. De dominee leest een verhaal uit de kinderbijbel.  
*Wil je een bij het verhaal horende kleurplaat ontvangen voor de kinderen, laat het de dominee weten!*
- Tip: zet thuis een kaars klaar om aan te steken op het moment waarop dat wordt aangegeven door de voorganger.
- Als u dank- en voorbeden heeft, dan kunt u dat doorgeven aan de dominee.

We hopen dat we op die manier met veel gemeenteleden live verbonden zullen zijn met elkaar en we zo toch samen de eredienst zullen vieren.

Na de dienst heeft u ook de gelegenheid om gaven te delen. Want ook in deze tijd vergeten we onze naasten wereldwijd niet en gaan de kosten die het kerkenwerk met zich meebrengt ook door. Tijdens de dienst wordt het diaconale collectiedoel afgekondigd.

Uw gave voor de diaconale collecte kunt u overmaken op rek.nr. NL 61 INGB 0000308449 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Poortugaal o.v.v. 'collecte' + de datum van de zondag.

Uw gave voor het kerkbeheer kunt u overmaken op rek.nr. NL 18 RABO 0373727151 t.n.v. CvK Prot. Gem. Poortugaal o.v.v. 'collecte' + de datum van de zondag.

Of u kunt uw gaven thuis in een potje doen en bewaren totdat we weer samen kunnen komen.

#### *Eyeopener*

Het woord 'quarantaine' komt van het Franse woord 'quarante', dat 40 betekent. De afzonderingstijd om besmetting te voorkomen had vroeger altijd de lengte van 40 dagen. Dus: 40-dagentijd = tijd voor afzondering.

NB: Afgelopen zondag was er al een dienst met een beperkte groep luisteraars en kijkers om de verbindingen te testen. Die dienst kunt u terugkijken en/of luisteren! Via: [www.pgpoortugaal.nl](http://www.pgpoortugaal.nl) en daar de link 'luisteren'.

### **Pastoraal en Diaconaal**

Coördinator pastoraat Anneke Chin-A-Fat: [pastoraat@pgpoortugaal.nl](mailto:pastoraat@pgpoortugaal.nl), 06 – 83 42 54 91

Diaconie: [diaconie@pgpoortugaal.nl](mailto:diaconie@pgpoortugaal.nl), 06 – 36 56 60 79 (Joke van Os)

Bezoeken kunnen nu helaas alleen in noodgevallen worden gebracht. Maar in plaats daarvan kunnen we afspraken maken voor gesprekken via telefoon, skype of facetime!

- Laat het weten als u een gesprek wilt, als u hulp nodig hebt, als u het fijn vindt om geregeld te worden gebeld door medegemeenteleden, als we iets anders voor u kunnen doen.
- Laat het weten als je anderen wilt helpen, bv. d.m.v. telefonisch contact, het doen van boodschappen ed.
- Kijk zelf goed om je heen wie aandacht en of hulp kan gebruiken!

*Uitdaging: leren om hulp te vragen.*

Praktische hulp nodig?

Of een luisterend oor?

Zelf of iemand in uw omgeving?

Laat het weten!

Ideeën voor verbondenheid: stuur een kaartje, bel iemand op, leer anderen met skype en facetime om te gaan, geef een aardigheidje af (of hang het aan de deur en bel dat het er hangt), doe samen een spelletje via internet, doe samen een spel via telefonisch contact (allebei thuis hetzelfde spel voor je neus zetten, maak een opstelling voor 2, doe beiden de handelingen van jezelf en de ander!), help ouders die door moeten werken met hun kinderen.

*Heeft u andere ideeën om naar elkaar om te zien, deel die met de dominee en dan geeft zij ze weer door!*

Wat betreft uitvaarten houdt de kerkenraad zich met betrekking tot het gebruik van de kerk aan de richtlijnen van de vereniging van uitvaartondernemers, mede ter bescherming van de medewerkers van de gemeente. Zie deze link: <https://www.bgnu.nl/nieuws/2020/restrictie-genodigden-voor-uw-uitvaartplechtigheid/>

Het Vrijwilligerspunt Albrandswaard zoekt in deze tijd ook extra mensen, die bel-, post- of boodschappenmaatje willen zijn. Zie [www.vrijwilligerswerk.albrandswaard.nl](http://www.vrijwilligerswerk.albrandswaard.nl)

### **Voor de jongeren. In het bijzonder examenkandidaten**

[jeugdoudelingen@pgpoortugaal.nl](mailto:jeugdoudelingen@pgpoortugaal.nl), Anita Maas: 06 – 42 50 54 51, Györgyi de Haas: 06 - 10 34 86 19

Voor jullie is het ook een bijzondere tijd, nu de scholen voor een groot deel gesloten zijn. We denken aan jullie!

We hopen dat het ook een mooie tijd is en hopen jullie ook op zondagmorgen te 'ontmoeten' bij de kerkdiensten.

Voor degenen onder jullie die dit jaar examen doen is het een extra spannende tijd. Met alle onzekerheid over hoe het de komende tijd zal gaan. We wensen jullie heel veel sterkte en succes toe!

De jeugdoudelingen horen graag wie er allemaal examen doen dit jaar, dus geef dat aan hen door!

### **En dan nog dit...**

- Het kerkblad zal op de gewone tijd verschijnen, maar in aangepaste vorm. Daarom kan alleen noodzakelijke kopij worden ingeleverd.
- Kijk ook eens de Facebookpagina's van onze gemeente en van de dominee.

### **Ter bemoediging**

Eén van de jongeren van de belijdeniskring appte de volgende tekst in de groepsapp: "Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen". (Johannes 16:33)

*Kring van gebed: doe je mee?*

Elke donderdag van 18.30 tot 19.00 uur verbinden we ons in gebed, ieder vanaf onze eigen plek. Doet u ook mee?

Heb je punten van dank of voorbede?

Wil je gebedspunten ontvangen?

Laat het weten aan de dominee!