

## Blij, geduldig, volhouden

“Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.”  
Rom.12:12

*“Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.” (NBV)*

Dit zinnetje is een oproep tot een leven met God dat ons blij en sterk maakt, ook in moeilijke omstandigheden. Je wilt graag dat het zo gauw mogelijk voorbij gaat wat je leven moeilijk maakt, of je vraagt je af waarom dit of dat je overkomt waardoor je plannetjes niet door kunnen gaan.

Het geloof in de beloften van God, bijvoorbeeld dat Hij alles laat meewerken ten goede (Rom.8:28) maakt ons leven heel anders. We worden gelukkig wat er ook gebeurt. God maakt zo waardevolle mensen van ons, die tot zegen kunnen worden voor anderen. Hij maakt ons waardevol voor de eeuwigheid.

Uit: [www.bemoedigendebijbelteksten.nl](http://www.bemoedigendebijbelteksten.nl)

Dat wij zo:

- dankbaar mogen zijn in hoe wij in deze bijzondere tijd, met alle beschikbare mensen en middelen, toch één kunnen zijn in gemeenschap met onze Heer;
- het geduld kunnen opbrengen om deze situatie nog ‘even’ vol te houden;
- blij mogen zijn met elke stap die we kunnen gaan zetten om weer echt bij elkaar te komen;
- zullen volharden in het omzien naar elkaar, van jong tot oud.

Albertjan van den Driesche



### Stoelen te koop!

In een vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad besloten heeft om de oude stoelen in de Dorpskerk te vervangen. Binnenkort worden de nieuwe stoelen geleverd!

Dat betekent dat we de oude stoelen moeten opruimen. Dus die zijn te koop! Voor €7,50 per stuk kunt u een (of meerdere) stoelen in uw bezit krijgen. Ook als u ideeën heeft over een goede bestemming voor de stoelen die overblijven, horen wij dat graag. Let wel, de kinderstoeltjes zijn nu niet in de verkoop. We wachten daarmee tot duidelijk is na de

verbouwing van de consistorie, hoeveel stoeltjes we nog willen blijven gebruiken.

Geef het aantal stoelen dat u wil kopen door aan het CvK, door een e-mail te sturen naar [cvk@pgpoortugaal.nl](mailto:cvk@pgpoortugaal.nl) (indien u niet over e-mail beschikt, kunt u – alleen 's avonds – bellen naar Robert Wapenaar, 06 - 2846 3442). We zullen dan een afspraak maken over wanneer de stoelen kunnen worden opgehaald.



Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

**De kinderbanken die de stoeltjes zullen gaan vervangen zijn binnen.**



**Nu de tochtdeuren klaar zijn en muren geschilderd, wordt er hard gewerkt aan de toiletgroep in de Dorpskerk.**



## Weer naar de kerk

Ongeveer 120 mensen hebben zich aangemeld om in juli en augustus weer naar de kerk te gaan. Per dienst is er plaats voor rond de 48 personen. Vooralsnog houden we één dienst per zondag. Elke week zal dus zo'n driekwart van de gemeente de dienst online meevieren. We gaan er met elkaar voor zorgen, dat we als één gemeente verbonden blijven, ook al zitten we op zondag niet meer allemaal in hetzelfde schuitje.

Als u zich voor de kerkgang heeft aangemeld, ontvangt u persoonlijk bericht over de data waarop we u in de kerk hopen te ontmoeten en over de precieze gang van zaken. Voor communicatie over de kerkgang graag dit mailadres gebruiken: [ikwilnaardekerk@pgpoortugaal.nl](mailto:ikwilnaardekerk@pgpoortugaal.nl) (als u niet over mail beschikt kunt u bellen naar Annet van der Graaf.

Over de inhoud van het lijvige gebruiksplan dat de 1,5-meter-kerk-werkgroep heeft opgesteld op basis van een door de landelijke kerk aangeleverd protocol, informeren we u hier in grote lijnen.

### De basisregels zijn hetzelfde als overal

- We houden binnen en buiten de kerk steeds 1,5 meter afstand van elkaar (personen uit één huishouden uitgezonderd evenals kinderen tot 12 jaar onderling).
- We hanteren alle hygiëneregels: iedereen maakt bij binnenkomst de handen schoon met desinfectiemiddel, niezen of hoesten doet men in de elleboog, men gebruikt papieren zakdoekjes en handdoekjes, raakt zo min mogelijk meubilair aan en schudt geen handen.
- We blijven thuis als we tekenen van verkoudheid of ziek-zijn vertonen, hoe licht ook.

### Deze maatregelen zijn er in de Dorpskerk

- Er is een looproute uitgezet, die wordt aangegeven d.m.v. pijlen op de vloer.
- De kerk wordt van voor naar achter toe gevuld, zitplaatsen worden aangewezen.
- Tussen verschillende huishoudens worden 3 stoelen vrij gelaten en we slaan met plaatsnemen telkens 1 rij stoelen over.
- Er is in de Dorpskerk vanwege de looproutes en placering nu geen gelegenheid om kaarsjes aan te steken.
- Er rijdt geen kerkauto, want dat is lastig te organiseren met inachtneming van de 1,5 meter.
- De klokken gaan weer luiden op de normale tijd.



### Coördinatoren

Elke zondag zijn er 3 coördinatoren. Zij heten u welkom, vragen naar uw welzijn, zorgen ervoor dat ieder rein het Godshuis betreedt en begeleiden ieder naar hun plaats. U leest het goed: we maken van de kerkgang een uitje! De coördinatoren zijn herkenbaar aan hun rode hesje. Wanneer zij u vragen stellen en aanwijzingen geven, dan is dat niet omdat zij mensen wantrouwen, maar simpelweg omdat het nodig is om weer naar de kerk te kunnen gaan.

### Vorm van de diensten

De diensten worden wat betreft de onderdelen van de liturgie uitgebreid in vergelijking met nu. De diensten zullen dus ook wat langer zijn dan in de afgelopen maanden, maar vanwege de vele online-vierders gaan we qua lengte nog niet terug naar normaal.

- Er doen 2 ambtsdragers dienst, waaronder in elk geval een ouderling.
- De 1<sup>ste</sup> Schriftlezing blijft uit de kinderbijbel. De kinderen thuis kunnen daarna nevendienst houden zoals de afgelopen maanden. De kinderen die in de kerk aanwezig zijn gaan voor de nevendienst naar buiten. Bijna alle zondagen zal er op die manier kindernevendienst zijn, met dank aan 4 leiders en de kerkgaande pubers, die dat in deze uitzonderlijke tijd mogelijk maken. Het scoutinggebouw wordt niet gebruikt, zodat we daar geen schoonmaakplan voor hoeven te maken. Er is dus geen kinderoppas in de zomer. Als het te hard regent voor nevendienst buiten, dan zijn er kleurplaten en puzzels in de kerk aanwezig.
- Samenzang is vooralsnog niet mogelijk. We zullen dus vooral met muziek en zang via filmpjes werken.
- Alleen het Onze Vader en het gesproken Amen worden door de kerkgangers hardop mee gezegd, er is voorlopig geen responsie.
- Het voorbedeboek wordt niet gebruikt. Dank- en voorbeden kan iedereen doorgeven via de coördinator pastoraat, de pastorale ouderlingen of rechtstreeks aan ds. Marianna van de Graaf als zij voorgaat.
- Predikanten zijn aangemerkt als contactberoep ten behoeve van de liturgische handelingen die doop of zegening inhouden. Zulk contact zal natuurlijk alleen plaatsvinden bij wederzijdse instemming van predikant en betreffende gemeenteleden. Doop zullen we pas weer inplannen vanaf september
- De collectes blijven digitaal of u doet het collectegeld in een potje thuis.
- Er wordt geen koffie gedronken en er is geen begroeting door voorganger en ouderling bij de uitgang.

Deze gemeenteleden hebben we bereid gevonden om bij toerbeurt coördinator te zijn:

Piet en Marian Vis, Gerard en Lenie Dröge, Anton Mons, Willem en Jacqueliën Noordzij, Gera en Huib Buijzert, Anita Maas en Joyce Keemink.

We zijn blij met hun hulp.

### Uitvaartdiensten

Voor uitvaartdiensten hanteren we dezelfde regels als

voor zondagse diensten. Er kunnen tot 45 personen aanwezig zijn (in juni tot 30 personen), exclusief voorganger, musici en koster, maar inclusief ouderling en uitvaartmedewerkers.

### Gebruik van De Haven

Vanaf 1 juni kunnen er zo nodig incidenteel weer kerkelijke groepsactiviteiten plaatsvinden in de grote zaal van De Haven met in achtneming van de regels m.b.t. 1,5 meter afstand en hygiëne en met maximaal 17 personen. Daarbij nemen we de volgende basisregels in acht:

- Kan de bijeenkomst worden uitgesteld, dan uitstellen
- Kan de bijeenkomst digitaal plaatsvinden, dan digitaal
- Zijn er toch belangrijke redenen om elkaar fysiek te ontmoeten, dan kan men contact opnemen met de beheerder van de Haven om te bekijken of de Haven gereserveerd kan worden.
- Over wat er na augustus mogelijk is kan nu nog niets worden gezegd.

De regels die zijn opgesteld voor gebruik van de zaal zullen door de beheerder worden gemaïld aan en besproken met de gebruikers.

Voor verhuur is vooralsnog geen ruimte. Omdat de kerkzaal buiten gebruik is, kunnen daar geen uitvaartdiensten zijn.

Hartelijke groet, de kerkenraad



### Oproep

Om de diensten met beeld te kunnen blijven uitzenden hebben we meer medewerkers nodig dan Chiel-Jan Scholten en Richard van Klaveren. We zijn blij dat Jos Nieuwlaat zijn hulp heeft aangeboden en zoeken nog meer mensen! Wilt u bij toerbeurt de online-uitzending verzorgen of weet u iemand die we dat kunnen vragen, geef dat dan door aan Matthijs Visser: [hmatthijs@hotmail.com](mailto:hmatthijs@hotmail.com)

### Aangepast adres

Mw. Riet Lagerwerf is enige tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis en nu weer terug het Marnix Revalidatiecentrum, maar dan op een andere afdeling. Haar adres is:

Marnix Revalidatiecentrum  
(afd. Transferium EF, kamer 2.09)  
Marnixlaan 5  
3132 PL Vlaardingen

### Verbonden in gebed

*Elke woensdagavond:* van 19.15 tot 19.45 uur online een Avondgebed vanuit de Maranathakerk in Rhooon. Te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

*Elke donderdagavond:* Kring van gebed van 18.30 tot 19.00 uur. Vanaf onze eigen plek zijn we met elkaar verbonden in gebed.

### Erediensten meevieren

Elke zondag kunt de diensten via livestreaming meevieren via onze eigen website: [www.pgpoortugaal.nl](http://www.pgpoortugaal.nl). Daar klikt u de knop 'live' aan, waar u kunt kiezen of u alleen wilt luisteren of wilt luisteren en kijken. Als u ook video gebruikt ziet u de teksten van liederen en lezingen in beeld. De diensten later terugluisteren en -kijken kan ook. Klik dan de knop 'luisteren' aan.

Elke zondag wordt er via de radio een dienst van één van de protestantse kerken in Albrandswaard uitgezonden door RTV Albrandswaard. Via de kabel op 98.0 Mhz en in de ether op 107.1 FM. Alle diensten beginnen om 9.30 uur.



### Contactgegevens

Coördinator pastoraat Anneke Chin-A-Fat: 06-83425491, [pastoraat@pgpoortugaal.nl](mailto:pastoraat@pgpoortugaal.nl)

Diaconie: [diaconie@pgpoortugaal.nl](mailto:diaconie@pgpoortugaal.nl), 06 – 36566079 (Joke van Os)

Jeugdouderlingen: [jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl](mailto:jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl), Anita Maas: 06-42505451, Györgyi de Haas: 06-10348619